

# Vlaamse Juristenvereniging

*Deze bijdrage werd door de Vlaamse Juristenvereniging geselecteerd en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van het Rechtskundig Weekblad*

## Blijf nieuwsgierig

Allicht vertel ik weinigen iets nieuws als ik verklap tijdens het radioluisteren wel eens de slagzin «Blijf verwonderd» te horen. Zoals dat wel vaker gaat, durft de jurist in me dan te pleiten voor een kleine tekstwijziging, bijvoorbeeld tot «Blijf nieuwsgierig». Bij het begin van het schooljaar is dat hoe dan ook een mooie aansporing: uitkijken naar wat, verwacht of onverwacht, onze weg zal kruisen en ons tastend weten misschien net iets minder onzeker zal maken – of ook andersom.

Een leeftijdsgebonden aansporing hoeft dat trouwens niet te zijn. Levenslang leren is een vanzelfsprekendheid geworden, misschien wel meer bij wie het niet hoeft te doen, dan bij wie deontologische en andere aansporingen van het leren een plicht hebben gemaakt, ver voorbij de leeftijd van achttien jaar. Wie weet, ontdekt onze permanente vorming ooit nog het methode-onderwijs, dat inhoud en presentatie van de gedoceerde materie in grote mate aanpast aan de voorkeuren van de toehoorders.

Dat verandering van spijs doet eten, was al geweten lang voor begrippen als methodeschool of permanente vorming het grote woordenboek bereikten. Voor de jurist gaat het echter om meer dan een trucje, maar om een voortdurende uitdaging: een voldoende brede blik behouden in een domein dat elke dag wat meer richting specialisatie evolueert.

Daarbij wil de *Vlaamse Juristenvereniging* een helpende hand reiken. Niet door

ook te doen wat anderen goed doen, door toelichting te geven bij nieuwe wetgeving of evoluties in de rechtspraak. Wel door deurtjes, ook soms onverwachte deurtjes te openen.

Daarbij krijgen we natuurlijk hulp. Van Bernard Hubeau bijvoorbeeld, die al vele jaren ons bestuur versterkt en nu zijn *magnum opus* over Albert Camus publiceerde. Op het snijpunt van recht en rechtvaardigheid, van ethiek en literatuur en uiteindelijk vooral midden in ons aller zoektocht naar menselijkheid.

Op woensdag 28 september om 20u verzamelen we in De Studio in Antwerpen om de kloof tussen het recht en de menselijkheid weer wat kleiner te maken, met Albert Camus en Bernard Hubeau als gidsen. Professor Alex Vanneste geeft een inleiding, waarna panellisten uit diverse hoeken hun bijdrage leveren. De synthese kan slechts aan één persoon toekomen, en dat is Bernard Hubeau zelf.

Amper tien dagen later zien we elkaar opnieuw, in dezelfde stad (AP Hogeschool, campus Meistraat) maar in een heel andere context. Samen met de *Nederlandse Juristenvereniging* organiseren we dan een expertenseminarie over het thema «onafhankelijkheid van de rechtspraak». Een breed onderwerp, dat echter cruciaal is voor de geloofwaardigheid van onze rechtstaat. De manier waarop Nederland en Vlaanderen tegen dit thema aankijken en ermee omgaan, is, zoals wel vaker, eender en toch anders: iedereen is voor, de vormgeving verschilt soms terdege. En dat maakt een ontmoeting net interessant.

Aan de hand van inleidingen door de professoren Paul Lemmens en Paul Bovend'Eert en de raadsheren Tamara Trotman en Raf van Ransbeeck, wordt het gesprek in gang getrokken. Daarbij komen themata aan bod zoals de meningsuiting van de rechter, de benoemingsprocedure, de toebedeling van zaken en de interne organisatie van de rechtsprekende functie.

Het is voor beide juristenverenigingen essentieel dat het gesprek over dit belangrijke onderwerp wordt gevoerd vanuit de meest diverse invalshoeken. Dus is ook uw aanwezigheid en actieve deelneming belangrijk.

Mogen we u op één, of beter nog, op beide activiteiten ontmoeten? Meer informatie kan u steeds verkrijgen bij het VJV-secretariaat ([secretariaat@vjv.be](mailto:secretariaat@vjv.be)).

Voor nu alvast een hartelijke groet,

Frank Judo

Voorzitter

Vlaamse Juristenvereniging

[www.vjv.be](http://www.vjv.be)